



### **Ter land, ter zee en in de lucht.**

Waar blijven de duiven die van de vlucht niet meer thuis komen. Dat is een vraag die zich menige liefhebber stelt. Onlangs kreeg een clubgenoot van me een telefoontje van iemand dat deze zich over een duif van hem had ontfermd. Het was een zeeman. Varende op een schip ergens op de Atlantische oceaan was de duif op zijn schip geland. Hij had zich het lot van de uitgeputte vogel aangetrokken en hem ergens op het dek van het schip beschut onder gebracht en hem verzorgd. Hij haalde zich bij de scheepskok wat rijst en erwten en een kommetje water om de uitgeputte duif van eten en drinken te voorzien. Dat de duif daar gretig gebruik van maakte liet zien dat hij hongerig was. De betreffende zeeman, waarschijnlijk een bemanningslid op een marineschip, was varende op weg naar de haven in Den Helder. Met een e-mail bericht liet hij het volgende weten.

*Goeie avond,*

*Gister middag aan komen vliegen duif met ringnummer 2023-9504967 bij ons aan boord. Positie 52°40 Noord 003°11 oost ongeveer 255 kilometer noordwest van Stein.*

*De eigenaar gesproken, was 85 jaar en stopte met de duiven, we mochten hem houden. Slecht plan. Morgenavond laten we hem los in Den Helder in de hoop dat hij een goed thuis krijgt.*

*Met vriendelijke groet.*

Met dit bijzonder verhaaltje kunnen de duivenliefhebbers zich voorstellen hoe onvoorspelbaar het leven van duiven kan zijn, zelfs wanneer ze zijn opgeleid om terug te keren naar hun hok. Het feit dat deze duif een noodlanding maakt op een schip midden op de Atlantische Oceaan en vervolgens werd verzorgd

door een attente zeeman is echt opmerkelijk. Het toont ook de zorgzaamheid en het medeleven van mensen, zelfs voor dieren die ze niet persoonlijk kennen. Het idee dat de duif, na het aanmeren van het schip in Den Helder, weer naar huis zou vliegen, getuigt van de sterke oriëntatievaardigheden die duiven hebben. Het is altijd fascinerend hoe ze, zelfs via de zee, over grote afstanden, hun weg naar huis kunnen vinden.

Hopelijk zal de duif weer goed en wel bij mijn clubgenoot in Stein terug komen.

(Pie)