



**Limburg Totaal
Provinciaal**

Wedvlucht Bergerac op 29 juli 2023

Deelname 2327 duiven. Los 13.30 uur. 1^{ste} duif 00.12.14 uur. Snelh.2229.706 m/pm.

**Bert Kraft uit Maastricht schittert in het pikkedonker!
Een nachtvlieger die deed hem schrikken!**

Met de vlucht Bergerac was het weer knudde. Door het troebele en druilerige weer dat in vele delen van Europa op vrijdag heerste was het de reden dat de vlucht werd uitgesteld tot zaterdag. Het was duidelijk geen vliegweer voor de duiven. De beslissing om uit te stellen was dan ook iets wat de liefhebbers verwacht hadden. Helaas ! De duiven hebben al van alles gehad. Soms hadden ze het bloedheet, soms werden ze gejaagd door de wind, en soms hadden ze ook met een malse bui te maken. Dus van alles een beetje, maar wel een beetje te veel van het goeie. De grote schuldige van dit alles was de natuur. Die heeft grillen die niet te temmen zijn. Dus om te beginnen hadden we de weergoden niet mee. En op zaterdag? Hoewel de weersomstandigheden op zaterdag nu niet direct ideaal waren was het toch goed genoeg om te lossen. Want om 13.30 uur mochten de duiven in Bergerac vertrekken. Toen was de weersgesteldheid op de losplaats en op de vluchtlijn goed genoeg om te vliegen. Daar mocht men tenminste van uit gaan. De lossingscommissie zal geen duiven lossen als dat niet verantwoord is. Toen de duiven in Bergerac vertrokken was het zicht voor de duiven prima hoewel zo hier en daar een donker wolkje in de lucht zichtbaar was. Maar volgens het snelle vertrek van de duiven was alles koek en ei. En hoe was het aan het thuisfront? De zon scheen en soms ook weer niet en daarom was het niet altijd prettig om buiten te zijn. In de middaguren donderde en kletterde het op een gegeven moment zo erg dat iedereen die buiten was moest gaan schuilen om niet kletsnat te worden. Maar 'n kwartiertje er na was het weer over en uit. Toen zullen weer duivenliefhebbers met de gedachte rond gelopen hebben dat de duiven van Bergerac ook met zo'n buien te maken

zouden krijgen. Maar dat is doemdenken. Het is begrijpelijk dat de deelnemers aan de duivenvlucht van Bergerac bezorgd zijn over de weersomstandigheden. Onbestendig weer met buien en onweer kan de vlucht bemoeilijken en vertraging veroorzaken voor de duiven op hun weg naar huis. Het is echter ook mogelijk dat de vlucht zonder problemen verloopt en dat de duiven snel en veilig hun thuisbasis bereiken. Het is natuurlijk normaal om optimistische gedachten te koesteren en te hopen dat alles goed zal gaan voor de duiven en de deelnemers. Het is een gedeelde wens van alle deelnemers maar ook van het bestuur van de Afdeling Limburg dat de vlucht succesvol zal zijn en dat de prijzen door een vlotte terugkeer van de duiven snel verdiend worden. Dus, hoewel het weer onvoorspelbaar kan zijn, moeten we hopen dat de duiven veilig thuiskomen en dat de duivenvlucht een geslaagd evenement zal zijn voor alle betrokkenen. Laten we duimen voor een positief resultaat en het beste wensen voor de duiven en hun deelnemers.

En toen kwam de zondag. Die was nog nauwelijks begonnen of Bergerac kreeg ook het begin. Want om 00.12.14 uur was bij de liefhebber **B. Kraft** in Maastricht een duif, als een dief in de nacht, op de plank gevallen. Dat betekende dat die duif flink heeft door geknald om de vele kilometers vanaf Bergerac te volbrengen. Onvoorstelbaar! En hij was het niet alleen die in de donkerte van de nacht in actie kwam. Want nog diverse liefhebbers kregen in het pikdonkere duiven terug van de vlucht. En toen de dageraad aanbrak moesten meer deelnemers in actie komen. Hoewel die niet in de file kwamen te zitten. Bergerac begon vroeg en verliep vrij vlot. Tenminste wat je vlot noemt. Rond de klok van 8 uur waren de prijzen bij de afdeling Limburg verdiend. Natuurlijk was iedereen in z'n nopjes die één of meer duiven voor het sluiten van de vlucht had terug gekregen. En Bert Kraft uit Maastricht die kon zijn lach niet inhouden. Met zijn nachtelijke aankomst zette hij heel Limburg op zijn kop. Iedere wedvlucht waarbij iets bijzonders gebeurd die zorgt voor veel ophef en heisa! Nu werd met veel respect gesproken over de nachtvliegers. En vooral over de doffer **1/1386527** van Bert uit Maastricht. Wat die doffer uit zijn kast haalde is geen gewoon kunststukje maar een kunst van hoog niveau. Zelden of nooit vertoond! De bewuste nacht hebben de duiven die in de duisternis hun hok bereikten voor opschudding gezorgd. Maar ook alle andere deelnemers die aan Bergerac meededen. Wat moeten we nu? Naar bed gaan of niet? Sommigen liepen in hun onderbroek door de tuin en wisten zich geen raad. Bert Kraft die lag om 23.00 uur in Morfeus armen te dromen. In de duisternis vliegen alleen maar vleermuizen maar geen duiven. Met dat in gedachte kroop hij onder de wol waarbij hij vooraf de wekker op 05.00 uur had gezet om hem te wekken. Hoewel Bert heus wel verwachtte dat hij van de 6 weduwnaars wel met 'n paar de uitslag zou halen zo was hij van mening dat dit niet bij het krieken van de dag zou zijn. En zou het toch mogen zijn, hij had voor hij naar bed ging het systeem aan gezet. Dus, het kon niet missen! Even voor half zes ging hij wel gemoed en vol verwachting naar buiten om poolshoogte te nemen hoe de weerssituatie was. Natuurlijk ook met de nek achterover de lucht in kijkende. Zijn eerste blik was naar de valklep waarvan het gat nog dicht was. Hoewel het nog ietsjes schemerde was toch goed te zien dat geen duif op de plank zat. Dus het moet nog beginnen! Controlerend of het systeem nog intact was wierp hij in passant 'n blik op het apparaat. Wat???? He???? Hij wist niet was hij zag. Hij liep warm aan toen hij zag dat zijn 2^{de} getekende doffer met Ring 1/1386527 om 00.12.14 uur over de antenne was gegaan. Waar is die dan? De adrenaline in Berts z'n lijf begon op te spelen. Toen hij terug naar het hok snelde om te kijken waar de lichte kras dan wel uit hing, zag hij hem na enig speurwerk in 'n hoekje van de volière zitten. Toen bereikte de blijdschap van Bert zijn top. Bij het melden hoorde de persoon op meldpost aan de opgewonden stem van Bert dat er iets méér aan vast zat dan alleen maar het melden. Enfin, in het kort deed Bert zijn verhaal hoe hij morgens de duif had aangetroffen. Sensationeel! Dus toen Bert hoorde dat er nog meer duiven in de nachtelijke uren waren geklokt en hij hoorde dat hij met de tijd van 00.12.14 uur als eerste op de meldlijst kwam te staan, ja toen moest de 73 jarige Bert toch wel even 'n brok in zijn keel weg slikken. En de zaterdag werd voor hem zeer succesvol. Hij

was met 6 duiven mee en 4 stuks daarvan die maakten zijn uitslag glorieus. Bij zijn club “de Maasvallei “ scoorde hij **1-5-6-16**. Bij het vlieggebied W.Z.L. werd dat **1-16-22-55** en Provinciaal met 258 deelnemers werd het **1-84-102-322**. Dat is om na te doen! En niet voor die ene keer. Die goed de marathon uitslagen heeft bekeken die heeft kunnen zien dat Bert Kraft op de marathons zijn mannetje staat. Ook op Cahors had hij het weer goed voor mekaar. Op die vlucht was hij mee met 5 duiven en op die vlucht klokte hij 4 duiven in de prijzen. En ook weer in de absolute spits. Toen werd het **1-2-3-5** bij “de Maasvallei, **3-8-1-17** bij W.Z.L. en **5-42-46-62** Provinciaal. En hoe was het dan van Bordeaux op 30 juni? Tegen 2824 duiven van 293 deelnemers zat Bert er provinciaal tussen met **9-16-586-662-735** van 7 duiven. Een mooi visitekaartje. Dat hij die mooie resultaten heeft behaald dat deed hij met duiven die voor het zware werk zijn gemaakt. De vader van de Bergerac winnaar, de 1386527, komt van het hok van het vermaarde duo John Vullers & Zoon uit Roggel en de moeder is het soort van Van de Wegen via wijlen de ex- Barcelona winnaar Albert Simons uit Maaseik. Dat soort verloochend zich niet. Tussen diverse duiven met dit bloed heeft Bert ook soort zitten o.a van Albert Winkens uit Itteren en van Rudy Loomans uit Stein. En dan spreken we wel over een paar Provinciale overwinnaars. Bert zit niet stil om zijn hok te versterken. Zijn laatste aanwinst komt ook weer niet van de duivenmarkt in Lier. Nee, die haalde Bert zich bij de super fond-sterren met name Sandra & Toon Deckers in Meers die onlangs van Cahors aan het langste Provinciale einde trokken. Dit alles maakt het nog duidelijker dan dat het al is, dat de winnaar Bert Kraft een melker is waar rekening mee gehouden moet worden. Wat goed is komt snel! **Proficiat** voor die kerel en ook alle andere prijswinnaars van Bergerac. Hierbij de Provinciale top van 50 en die meteen ook een indicatie geeft wie Bert Kraft heeft geklopt. Het zijn de besten van Limburg!

B. KRAFT	1 84 102 322
H. MERKENS	2 64 404 459 464
J. HOPPENER	3 41 406 609
P. CROONEN	4 443 686
HERMAN HENDRIX	5 127 177 193 361 378 630
G. DE RENET	6 239 504 659
P. BENDERS	7 52 180 213 230
P. OFFERMANS	8 558 727
COMB J. VULLERS EN Z	9 10 35 58 156 176 245 252 274 305 454 611 628 629 684 740
H. JOOSTEN	11 24 39 85 105 165 181 268 431 595 660 698 719
W. DIRCKS	12 55 144 187 373 561 626
J. BOUTEN	13 130 243 493
J. NIJSSEN	14 15 200 233 413
J.M.H. BIJSMANS	16 247
W. STIEL	17 88 89 167 214 327 333 350 359 363 579 607 639
BERNARD HANNO	18 157 427
L. GRISPEN	19 265
RUDI LOOMANS	20 44 151 264 610 618 679
KERSTIN FROHN	21 487 490 566 731
JO STORMS	22 309
H. SONNEMANS	23 68 75 336 352 548
GEBR KUYPERS	25 76 104 276 360
M.T.C. POETH	26 118 137 155 299 338 414 501 502 612
TH. HENDRIKS	27 461
P.C.M.J. HAANS	28 40 45 258 272 425 505 532 584 725 754
J. JONGEN	29 665 750

KURVERS-DE WEERD	30 87 97 110 115 224 235 278 368 372 449 547
582 638 658 662 683 688 735 741	
G.J. HANSSEN	31 138
P.HENDRIKS	32 412 563
HABETS-TER HAAR	33 613 668
MEVR. HENDRIKS	34 106 112 190 238 312 485 529 649
COMB P. STAMMEN EN Z	36 164 345 724 776
M. VAN HEEL	37 146 199 203 346 448 469 506 524 550 596 614
622	
RUUD BEUNEN	38 188 191 205 435
THEI. WOLFS	42 92 125 201 227 281 432 438 486 491 515 587
589 689	
M. DRIESSEN	43
KLINKERS-MERTENS	46 133
M. COX	47 48
H. NIJSTEN	49 142 195 221 297 334
HANS GOTTSCHALK	50 691.

Pie Schepers.