



**Limburg Totaal  
Provinciaal**

**Wedvlucht Melun (jd) op 26 augustus 2023.**

**Deelname 3554 duiven. Los 07.45 uur. 1<sup>ste</sup> duif 11.16.29 uur. Snelheid 1746.133 m/pm.**

**Alle glorie voor Sandra Willems te Boukoul.**

**Ze wint niet alleen het Goud maar ook nog Zilver.**

**En met 9 prijzen daarbij krijgt de verwinning nog meer prestige!**

Het was nacht in de morgen. De zware regen die vrijdagmorgen uit de lucht viel was zo heftig dat men zou gaan denken dat de wereld verging. De donkere wolken in de lucht die waren zo dik en zwart dat het elektrisch licht aan moest. En terwijl het donderde en kraakte viel de regen met bakken tegelijk uit de lucht. Pijpenstelen was daar niks tegen. Het was zo intens dat men dacht dat de zee overliep. De straten stonden in 'n mum van tijd blank en overal stroomden kelders vol. De hevige regenval zorgde weer voor veel overlast. De brandweer had moeite om kelders leeg te pompen en andere troep op te ruimen. Het was alsof een tsunami ons overspoelde en verwoestingen aanrichtte. En dat op 25 augustus in hart van de zomer. Het maakte ons bang dat het ook op zaterdag zou zijn als volgens plan de duiven in Melun en Rethel gelost zouden worden. Maar die angst was ongegrond want op zaterdagmorgen stond al vroeg een mager schijnend zonnetje aan de hemel. En dat gaf al direct de hoop dat het een mooi duivenweer zou worden en dat de duiven een goede vlucht zouden krijgen. Dat de liefhebbers al vroeg bericht kregen dat de duiven in Melun en Rethel respectievelijk om 07.45 en 08.45 uur werden gelost dat verhoogde hun tevredenheid nog meer. Volgens de berichtgeving vertrokken de duiven op beide plaatsen met een stille wind die soms lichtelijk van uit het zuidwesten blies. Maar enkele uurtjes later was van een stille wind niks meer te merken omdat de bladeren aan de bomen en de wolkjes in de lucht vrij aardig in beweging waren. De wind speelde zijn spel. De meeste schatters aan het thuisfront die dachten dat de duiven een snelheid van rond de 1500 m/pm

zouden maken. Maar toen de waarheid boven tafel kwam bleek dat de duiven nog sneller hadden gevlogen. De eerste duiven van de afdeling Limburg deden zelfs méér dan 1700 m/pm. Als snelheidsduivels. En het begin maakte **Sandra Willems** te Boukoul. Zij klokte de eerste twee duiven om 11.16.29 en 11.16.31 uur. Pats-boem en het apparaat piepte twee keer. En dat was gelijk ook bingo. Met een snelheid van 104,76 kilometer per uur hadden die twee vogels hun afstand van 369 kilometer onder zich weg laten gaan. Natuurlijk stond Sandra ook op haar post toen het moment kwam dat de duiven verwacht werden. Maar dat die met zo'n hoge snelheid aan kwamen sjezen dat zeker niet. Ze kwam dan ook verbaasd te staan toen zo plotseling twee van haar jonge kleppers als een bliksemflits uit de lucht vielen en zonder zich te bedenken over de antenne het hok in doken. Wat was haar eerste reactie? Met gesperde ogen en een snel kloppend hart zag ze dat gebeuren. En toen ze zag dat het de jonge doffer was met ring **9461001** die ze als **eerst getekende** had ingeschreven en ook als eerste was geklokt, toen werd haar blijdschap nog groter. Ze wist toen natuurlijk nog niet dat ze met die jonge doffer "9461001" en de jonge duivin "9461006" gans Limburg naar de Filistijnen had gevlogen maar wel had ze het vermoeden dat het vroege aankomsten waren. Dit vanwege het feit dat ze 15 minuten moest wachten eer ze de derde duif, van de 26 duiven die ze mee had, terug kreeg. Dat was een teken aan de wand! Maar het blijft zelden of nooit stil als men hoort dat hier of daar vroege duiven zijn geklokt. Ook nu niet. De naam van de jonge dame "Sandra Willems" die stond bij Compuclub al gauw als 1 en 2 genoteerd. En dat zou ook zo blijven. Sandra had heel Limburg plat gekregen door 3552 duiven te kloppen en 162 liefhebbers het nakijken te geven. Een sterk staaltje van sportieve kunst en ook ene van grote waarde. En wie droomt er niet van om met zijn duiven alles onder de tafel te willen spelen? Nou die droom maakte Sandra Willems dus waar. Nadat het definitief was dat ze de verwinning had behaald kreeg ze felicitaties van alle kanten. De mooiste felicitatie was wel van de liefhebber **Ralf Simons** uit Recklinghausen in Duitsland. En waarom? Omdat de winnende jonge doffer "9461001" een telg is uit zijn beste duiven. **De provinciale winnaar is een krijgertje**. Ze zeggen vaak genoeg dat je een goeie duif met krijgen of moet vangen. Dat is ongeveer ook zo geweest bij Sandra. Het vorige jaar van 2022 kwam bij Sandra een duif aanvliegen en die was van die genoemde liefhebber. Als dank voor het aanmelden en het verzorgen van zijn duif verzocht hij Sandra om hem een paar duivenringen op te sturen dan zou hij haar twee jonge duiven bezorgen uit 'n koppel van zijn beste duiven. En zo geschiedde en zo won de "001" deze Provinciale Melun. Hoe mooi kan duivensport toch zijn! En wat is te zeggen over het duivinnetje dat het zilver won? Die is bij Sandra op het hok geboren maar is gekweekt uit een ouderpaar dat ze kreeg van niemand minder dan de met roem overladen vedette **Dennis Veugelers** uit Nieuwstadt. En daarmee is eigenlijk alles al gezegd. Beter bestaat bijna niet! Sandra zegt: "met duiven van deze geweldige liefhebber uit Nieuwstadt" heb ik een mooie basis kunnen leggen in mijn duivenbestand. En dat ligt er dik op als men haar score op deze Melun bekijkt bij;

**Bij het SS-Roerstreek tegen 615 duiven: 1-2-21-35-56-58-78-91-118-121-161.**

**Bij het SS- V.M.L. „ 1049 duiven: 1-2-28-48-74-77-110-133-186-196-270.**

**Bij Afd. Limburg „ 3554 duiven: 1-2-61-99-153-158-219-276-413-450-709.**

Dat is niet alleen geweldig maar nog meer dat ze ook nog haar eerst getekende duif voorop kreeg. Dat is kunst van de eerste orde! En natuurlijk vakkennis. Het zal geen geheim zijn dat de winnares van deze vlucht een duivenmelkster is die er met de pet naar gooit. Nee, dan haal je niet het Limburgse erepodium. Het zorgen zit Sandra in het bloed. Met veel passie en liefde verzorgt ze haar duiven maar ook de mens. En dat laatste doet ze in haar werk als ambulance chauffeur. Een vak apart en o zo belangrijk. Melun met de jonge duiven kreeg met Sandra Willems een winnaar met bravoure en charme. Geef ze applaus !!! **Proficiat!**

( Pie Schepers )