



L.U.Z.

Luchtbode-Union-Zwaluw

Wedvlucht Issoudun op zondag 28 juli 2024.

Deelname 84 duiven. Los 07.30 uur. 1^e duif 14.45.25 uur. Snelh. 1188.932 m/pm.

Het hele podium voor België.

Het Goud, het Zilver en het Brons voor Ide Hoefs.

*Maar het goud is met **rood-wit-blauw** omgeven.*

Zijn duivin afkomstig van B.v.Es wint voor de 3^{de} keer dit seizoen!

De wedvlucht Issoudun is weer een klassieke krachtmeting geweest. Alles wat een echte en harde vlucht moet hebben had de betreffende vlucht in zich. Het was warm en de wind hadden de duiven ook nog niet mee. Vele van de deelnemende duiven hebben op hun reis naar huis een stop moeten maken om te drinken. Ook de liefhebbers aan het thuisfront die hebben het niet koud gehad. Het was niet tropisch maar ook niet Siberisch. Er tussen in! De duiven die werden om 07.30 uur met mooi weer gelost. Toen ging een uitgelezen selectie duiven, 1498 stuks, van 152 Limburgse liefhebbers op de vleugels. Op dat moment was de temperatuur in Frankrijk nog lekker fris maar later zou die oplopen tot 25 á 26 graden en blies een kalme wind van uit het noordoosten. Kortom, toen het bericht kwam dat de duiven gelost waren maakte dit een warm gevoel bij menige liefhebber los. De gebruikelijke prognoses deden snel de ronde. Hoe laat zal het beginnen? Gezin dat de jonge duiven van Rethel rond de 80 kilometer per uur hadden gedaan ging men er van uit dat die van Issoudun ook wel eens met zo'n tempo zouden maken. De liefhebbers die niets aan het toeval wilden overlaten waren dan ook vroeg op hun post. Later zou gaan blijken dat deze moeite tevergeefs was. Want de klok die was al op weg om 15.00 uur te worden en nog steeds was niks gemeld. Het was een kwestie van wachten, wachten en nog eens wachten. En zo als het altijd wel gaat was het nu ook een rasechte melker die bij de deelnemers van LUZ een eind maken aan het lange wachten. En dat was het **Ide Hoefs** uit het Belgische Rekem. Het was 14.45.25 uur toen bij hem de duivin met ring 8662357 op de plank landde en wat gelijk ook de spits afbeet. En welke

spits ? De absolute top. Het is geen leugen, want dit duivinnetje heeft geen gewone vleugels maar *twee gouden vleugels*. Want met het winnen van deze Issoudun is het reeds de derde keer dat ze bij LUZ alles op een hoopje vliegt. Op de wedvluchten van respectievelijk Sens en Niergnies deed ze dat ook al. En op de Sens van 23 juni bij de twee samenspelen, te weten Beek-Bug en Vlieggebied Westelijk Zuid Limburg, tegen respectievelijk 969 en 1642 duiven, kreeg ze ook iedereen op de knieën. Dat deze super duivin, de eigenaar Ide Hoefs in alle staten van geluk heeft gebracht met deze overwinning op deze niet gemakkelijke Issoudun, dat is heel begrijpelijk. Voor ik dit verslag begon te maken kreeg ik een e-mailtje van hem. Met dikke letters liet hij me <nog eens> weten dat hij dit kampioentje haalde bij **Ben van Es & dochter** in Elsloo. Een “GOUDEN schot in de roos. Bij hem thuis in Rekem hangt de vlag uit. En terecht ! Bij LUZ waren 28 prijzen te winnen en die waren niet in een-twee-drie uit de prijzenpot. Om 15.42.25 uur, dus bijna ’n uur na de winnares, kwam de pot leeg. Van de 9 deelnemers hadden 7 deelnemers succes en kwamen er 2 te laat binnen. Alle prijswinnaars proficiat en dat zijn:

IDE HOEFS	1 2 3 6 7 8 10 25 28
G. CONJOUR	4 19
JAN SCHMITZ	5 13 15 20 21 23
J. HENDRIKS	9 14 16 18
L. VERHEIJEN	11 17 22
M. GIELEN	12 24 26
P. JANSSEN	27.

(Pie)