



L.U.Z.

Luchtbode-Union-Zwaluw

Wedvlucht Chalons op zaterdag 29 juni 2024.

Ingezet 220 duiven. Los 07.30 uur. 1^e duif 10.32.19 uur. Snelh. 1315.496 m/pm.

Weet je het nog ? Het is pas 'n week geleden dat hij Sens in brand zette.

De Belg Ide Hoefs van Chalons ook nu weer niet te blussen !

Met Goud en Zilver op het podium en 17 onderdanen aan zijn voeten!

Zaterdagochtend 29 juni was het overall in Europa mooi weer. En dat wil zeggen dat de duivensport aan zijn trekken kwam. Niks van uitstellen en wachten maar wel van lossen. En nota bene hadden we ook nog de vluchten Bordeaux en Vichy in de knip. En op de zaterdag waren de weersomstandigheden heel goed. De zon die stond al heel vroeg in de lucht te branden en maakte van de zaterdag een echte zonnige dag. Om 07.30 uur ging alles in Chalons los. Zoals dat ook in Bordeaux en Vichy was gebeurd. De duiven vertrokken op al die drie los[plaatsen onder een blauwe hemel en met een kalme wind van uit het zuidwesten. Het was voor de duiven een meevaller en aan het thuisfront voor de deelnemers een teken dat de duiven een flink tempo zouden maken. En daarom dacht iedere deelnemer dat de kopduiven van Chalons rond de klok van 10.30 uur zouden moeten arriveren. Dan hadden ze 4 uur hun vleugels laten gaan en zouden de besten er een snelheid van 80 km/u er uit hebben geperst. En of het zo moest zijn, zo gebeurde het ook. Het was **Ide Hoefs** in Rekem die de kat de bel aan bond. En zo als het vaak gebeurd, zo ging het bij die grootmeester nu ook weer van een leien dakje. De 23 duiven die hij liet deelnemen die kwamen terug alsof ze aaneen waren geplakt. Hij speelt het klaar om van dat aantal bij LUZ liefst 19 prijzen te winnen. En dat gerenommeerde aantal begon met **1-2-5-12-15-16-23-24** en de rest. En bij het SS-Beek-Bug was het ook van tikke-tikke-tik. Bij dat spel waar 697 duiven streden om de prijzen kwam Ide met 16 prijzen uit de strijd waarbij ook het zilver en het brons. Dat hij daar als 2^{de} werd gerangschikt in de klasse "Grootmeester" is daar een logisch gevolg van. En als we nog een stapje verder gaan, en kijken wat hij bij het Vlieggebied Westelijk Zuid-Limburg presteerde dan val je om. Daar waren 1083 duiven in het concours van 78 deelnemers en bij dat spel was zijn aantal prijzen nog méér. Daar plukte Ide ook 19 prijzen uit de pot en eveneens met het zilver en het brons op het erecachot en een koffer

vol met souvenirs. Waar moet dat naar toe? Als we eerlijk zijn en er geen doekjes om winden dan moet gezegd worden dat Ide het predicaat van Kampioen zeer waardig is. En voor zijn geweldige uitslag op deze Chalons wordt hij hartelijk gefeliciteerd. **Proficiat!** En dan zijn we nog niet uitverbaasd. Want de volgende in de rij van “grootmeester” is **Thei Zinken**. Zoals Oranje er niks van bakte tegen Oostenrijk, zo bakte Thei het op deze Chalons goed bruin. Hij kreeg het spits om van de 23 duiven die hij mee had er 16 stuks op tijd te klokken. Dat begon bij LUZ met **3-4-7-8-9-11-1718-2-25** in de top van 25. Bij het SS-Westelijk Zuid Limburg werden het zelfs 20 prijzen. Ga er maar aan staan! De top van tien die maakt **Laurent Verheijen** uit Maasmechelen vol. En dat doet hij met de 6^{de} prijs met daarbij nog een handvol rijpe prijzen. En met zijn 6 prijzen van 10 mag deze ook gezien worden. Het is een rappe vlucht geweest. De duiven die na 10.54.55 uur werden geklokt vielen naast de boot en kregen 8 deelnemers niks op de plank. Het zijn vogels in de lucht! Alle prijswinnaars dus gefeliciteerd.

IDE HOEFS	1 2 5 10 12 15 16 23 24 26 27 36 38 50 56 58
66 68 70	
TH. ZINKEN	3 4 7 8 9 11 17 18 22 25 37 42 43 54 71 72
L. VERHEIJEN	6 20 30 57 64 65 67 73
A. BOESSEN	13 33 69
P. JANSSEN	14
M. GIELEN	19 28 35 40 41 46 47 51 53 61
B. VAN ES & DOCHTER	21 39 55 60
J. DRIESSEN	29
J. HENDRIKS	31 34 45 48 49 62
G. CONJOUR	32 52 59
MICHAEL VIJGEN	44 74
TONY BOLLEN	63.

(Pie)