



Voor de Kerst en Nieuw jaar!

=====

***Waren we dom of idioten
dat we jarenlang het zelfde liedje floten
van vrede, geluk en beste wensen
voor al die goeie en brave mensen.
Wat is eerlijk gemeend en wat is cliché?
Ik denk vaak, ik doe aan die flauwe kul niet mee***

***Maar toch heb je vaak zo van die dagen
dat de scherpe kanten wat vervagen
dat mensen door wat dan ook geraakt
je wat goeds toewensen, vaak heel bespraakt
en je kunt wel twijfelen aan al dat oprechte,
maar als je niets meer gelooft ben je een slechte.***

***Om in de trant van dit stukje te blijven
wil ik daarom iets over duiven schrijven
dat het u goed mag gaan in het komende jaar
met veel sportiviteit en vreugde met elkaar
dat u prijs mag vliegen, want dat is fijn
en de kleine en de grote, er bij zullen zijn.***

Pie.