



Een bewogen jaar!

Nog maar een aantal dagen en het jaar van 2022 is voorbij. Fris in mijn geheugen staat nog het WK-voetballen in Qatar. Maar dat is maar bijzaak in vergelijking met de oorlog die in Oekraïne aan de gang is. Die oorlog is er mede de oorzaak van dat energie prijzen zo danig zijn gestegen dat dit in meerdere landen voor onrust zorgt. Economisch moesten we een veer laten. De 171 voedselbanken in Nederland die worden druk bezocht. In ons land kregen we ook weer te kampen met de vogelpest. Diverse pluimveebedrijven kregen er mee te maken en de eigenaren moesten lijdzaam te zien hoe hun dieren werden afgemaakt. Toen die werden geruimd stond hun het huilen nader dan het lachen. Met duizenden tegelijk zagen ze hoe hun dode kippen en/of kalkoenen met de sjofel in de wagens verdwenen om te worden afgevoerd. Dat maakte de duivenliefhebber bang. Hoewel de ernst van de coronapandemie in grote mate bedwongen werd kregen we van andere dingen last. Helaas was het niet anders en daar hebben we ons bij neer moeten leggen. Ook het afgelopen duivenseizoen van 2022 verliep niet helemaal vlekkeloos. Hoewel regelmatig moest ingegrepen worden in het vliegprogramma kunnen we toch terugzien op een tamelijk goed seizoen. Dat er vluchten bij waren die niet verliepen zo als we het graag zouden gehad hebben die waren er ook bij. De weersomstandigheden waren daar weer de schuldigen van. De ene keer was het te nat en verschillende andere keren was het de koperen ploert die ons in de weg zat. En dat was toen de mussen zowat geroosterd van het dak rolden. Ook kregen we met een onweercomplex te maken waar de duiven geen goede raad mee wisten met gevolg dat het concours heel lang open stond en goede duiven verloren gingen. Ook met een grote ergernis kregen verschillende grote kampioenen te maken toen ze bestolen werden van vele goede duiven. Dieven in de nacht! Hoewel die liefhebbers er op voorbereid waren gebeurde het toch. Plotseling en onverwachts. Dat zijn zo enige van die onaardige dingen waar we in het jaar van 2022 mee te doen kregen. Maar niet alles was onaardig. En zeker niet het huldigen van de duivenkampioenen. Het corona virus liet dat twee jaar niet toe en hield de melkers in de wintermaanden stil. Maar nu kon het weer! Traditiegetrouw begon Wefo-Limburg daar als eerste in oktober mee. Gezien de goede belangstelling werd opgemerkt dat de liefhebbers er naar uitgekeken hebben. In de zaal van het “Maaslandcentrum” te Elsloo scheen op 29 oktober de zon. Het was weer als vanouds. Niet alleen de huldiging van de kampioenen zorgden voor blijde gezichten maar ook het genieten van de drankjes en het napraten over het achterliggende seizoen. En vooral niet te vergeten van het smullen van de heerlijkheden van het koud buffet. Het was smikkelen ! Omdat ik er zelf bij was weet ik waar ik over schrijf. Ook was ik in het lokaal van de vereniging “de Olijftak” te Beek die een duivententoonstelling

hadden georganiseerd. Ook daar kraakte het clubgebouw in zijn voegen. Propvol was het. Je kon er het nut van de tentoonstelling heel goed voelen en tevens inzien dat een club de basis is van de duivensport. Mensen en duiven zien, daar gaat het om! Schuifelend liep ik langs de kooien met duiven, hier en daar praatte ik met een liefhebber, en daar genoot ik van. Ook in Beek ging ik dus voldaan naar huis. Dat waren dus enige van die dingen waar we in het jaar van 2022 mee te maken kregen. Goede en minder goede dingen. En op het moment dat bij mij thuis de lichtjes in de kerstboom branden en voor een vredige sfeer zorgen, is het op enkele honderden kilometers hier vandaan, namelijk in Oekraïne, zwaar klote. Het licht dat daar brand is niet van de lampjes in de kerstboom maar van de bommen die er vallen en van de granaten die er inslaan. Vuurwerk! Het doet de mensen daar creperen. Zo'n ellende past niet in deze tijd van vrede en welbehagen. Maar ik, en ook jullie wellicht, gaan straks uit onze bol. Met geen angst maar in een feeststemming en met champagne in de hand. Met glans en schittering en met wafels en oliebollen. Er is volgens mij iets goed mis in deze wereld. Zo verlaten we een bewogen jaar met de hoop dat 2023 heel wat beter wordt. Maar dat zal wel onmogelijk zijn.

Pie.