



Bedankt!

Het zit er weer op. Mijn 94^{ste} verjaardag heb ik dan toch maar weer kunnen vieren. Niet dat dit groots is gebeurd maar wel met een grote aandacht. Buiten verwachting zelfs. Want de vele felicitaties die ik van duivenvrienden heb gekregen die hebben me zelfs doen verbazen. Ik zou nu zelfs de oudste duivenliefhebber van Limburg zijn werd me in een App medegedeeld. En het bleef niet alleen bij felicitaties. Ook waren er cadeaus bij zoals o.a. een fles geestrijk vocht. Dat ik die op de gezondheid van mijn clubgenoten zal drinken is een logische zaak. Proost al vast! Dat ik door mijn ouderdom met de duivensport genoodzaakt werd om te stoppen, na meer dan 75 jaar, dat heeft me pijn gedaan en doet het nog steeds. Maar ondanks het beëindigen van mijn actieve duivensport blijft mijn passie er voor bestaan en koester ik de herinneringen eraan. Bij deze wil ik dan ook iedereen bedanken voor al hun hartelijke felicitaties en wensen. Deze waren hartverwarmend!

(Pie)

