



Voorjaar!

Met mijn lievelingsmuziek op de achtergrond en met buiten een schijnende zon, ben ik dit aan het schrijven. Het lijkt wel zomer. De winterse buien die waren voorspeld zijn niet komen opdagen. Nu nog zijn de bomen zonder blad zijn en de struiken ook leeg en kaal maar dat zal niet lang meer duren of ze zullen weer groen worden. De eerste beginselen van de geurende krokussen die steken achter niet al te lange tijd weer hun koppen boven moeders aarde. De kruitdampen van het vuurwerk dat de lucht in geschoten werd bij inluiden van het nieuwe jaar is nog niet goed en wel opgetrokken of de lente is al te voelen. Winter, wat is dat? Langzaam maar zeker houden de seizoenen op te bestaan. We leven steeds meer in een geneutraliseerd klimaat met een weertype waar je geen staat meer op kunt maken. Het gevolg daarvan is dat je er gewoon aan raakt en je niet meer schrikt als het in juli gaat sneeuwen. Als ik naar mijn duiven kijk dan zie ik dat ze willen paren. Zowel de doffers als de duivinnen onder mekaar. Dat is een teken dat het zachte weer aanhoudt. Voor de liefhebbers die aan winterkweek doen is het zachte waar van deze tijd ideaal. De graanjongens in de schotels die groeien als kool en al spoedig zullen die op de vleugels gaan. Het duurt ons te lang voor het april is en de wedvluchten weer beginnen. We willen competitie, spanning en ontspanning. Alles in één keer.....

Pie.