



Wie zonder zonde is!

Onlangs is heeft er en incident plaats gevonden die ernstige gevolgen heeft gekregen. Op een vlucht werden bij het samenstellen van het duivenkonvooi een aantal manden met duiven vergeten in te delen. Verschillende dagen hebben de duiven in de manden moeten verblijven zonder dat ze werden verzorgd. Op dat voorval is door de liefhebbers veel negatieve kritiek gegeven wat ook begrijpelijk is. Maar het erkennen van de fout en het betuigen van de spijt die het ZLU hierop gaf is niet genoeg geweest. De scheldkanonnades die ze kregen <lees vrijwilligers> die moeten zo hevig zijn geweest dat het bestuur besloten heeft de stekker uit de organisatie te trekken. Na 60 jaar gaat het machtige en het zo grote Zuid Limburgse Unie ter ziele. Het incident dat is inderdaad schokkend en tragisch voor de duivensport. Het lijkt erop dat een ernstige fout bij het indelen van de manden heeft geleid tot het lijden van de duiven, wat begrijpelijkerwijs tot veel verontwaardiging heeft geleid. De reacties van de liefhebbers, ook begrijpelijk in hun emotionele intensiteit, hebben blijkbaar zulke proporties aangenomen dat het bestuur van de Zuid Limburgse Unie (ZLU) zich gedwongen voelde om de organisatie op te heffen. Dit is een zeer ingrijpende stap, zeker gezien de lange geschiedenis van de ZLU van 60 jaar. Het is triest om te zien hoe één ernstig incident, hoe afschuwelijk ook, heeft geleid tot het einde van een belangrijke organisatie in de duivensport. De uitspraak "wie zonder zonde is, werpt de eerste steen" benadrukt het belang van begrip en vergevingsgezindheid, vooral richting de vrijwilligers die waarschijnlijk hun best hebben gedaan maar in dit geval ernstig tekortgeschoten zijn. De vraag wie nu de leiding zal nemen in de duivensport in de regio is inderdaad een moeilijke. Het is te hopen dat er mensen zijn die bereid zijn de handschoen op te pakken en de duivensport nieuw leven in te blazen, ondanks de moeilijkheden en de negatieve sfeer die nu heerst. De versnelling van de achteruitgang van de duivensport is een zorgwekkende ontwikkeling, en het zou goed zijn als de gemeenschap kan samenkomen om te zoeken naar oplossingen en manieren om de sport te revitaliseren. Misschien kan er een manier gevonden worden om de vrijwilligers te ondersteunen en beter te organiseren, zodat dergelijke fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Het zou zonde zijn als een enkele tragedie het einde betekent van zo'n lange en rijke traditie.

(Pie)