



Hup Holland hup!

Zachtjes tikt de regen tegen mijn raam, ritme van de eenzaamheid is een liedje van Rob de Nijs. En zo'n regen die tikt nu ook tegen mijn raam maar dat wil niet zeggen dat ik me eenzaam voel. Nee zeker niet. De regen die brengt me nu opwinding en het enthousiasme voor het voetballen naar voren. Daar het voetballen één van de sporten is waar ik graag naar kijk kan ik nu genieten van de wedstrijden die gespeeld worden voor het Europees kampioenschap. En ik weet onderhand ook dat er een oranjebewaarder bestaat die in een liedje zegt dat de Hollanders weer kampioen worden. Maar of dat zo zal zijn dat is nog maar de vraag. Ik hoop het wel natuurlijk maar mijn klein voetbalverstand twijfelt daar aan. Dus de regen en het kijken naar de wedstrijd vormen een interessant contrast: *de rust van de natuur versus de spanning van de sport*. Het zijn inderdaad spannende momenten voor Nederland tijdens het E.K. De gedachte aan de vele duizenden fans die helemaal uit hun bol gaan als ze kampioen worden maakt de anticipatie nog groter. Dat de oranjezoort groot is dat is te overal te zien. Winkelcentrums en straten hangen vol met oranje vlaggetjes en wimpels. En mocht het zo zijn dat ze de finale halen dan zullen de ontelbare oranje supporters op de tribune tijdens de wedstrijd met geknepen billen zitten. De hossende Oranjemassa die losging in Hamburg op het lied Links en Rechts uit 2015 van de Snollebollekes dat was te gek. *Doe maar lekker maf, het dak gaat er af!* Het filmpje van die hossende oranjefans daar in Hamburg werd miljoenen keer bekeken en ook door gestuurd. Ook de buitenlanders waren vol verbazing over de vrolijkheid van de Nederlandse fans. Hoewel het liedje eigenlijk niks met sport te maken heeft maakt het toch iets los bij de Hollanders. Een gevoel van saamhorigheid en verbroedering. Het lied "Links Rechts" is een eenvoudig en pakkend deuntje. Het draait om de eenvoud en is een lied dat iedereen kan meezingen, ongeacht hoeveel bier je hebt gedronken. Het is een goed in het gehoor liggend liedje wat je in beweging zet en waar je er je energie in kwijt kunt. Iedereen begrijpt wat er wordt gezongen en jong en oud kan het na 'n paar keer gehoord te hebben meezingen. Het Liedje heeft alles wat een volkslied moet hebben. Maar het wordt niet verdrongen door "*Wij houden van Oranje*" van André want dat wordt nog het hardst meegezongen. Ook als er verloren wordt!

(Pie)