



### **GEZELSCHAP !**

Als je weinig of geen visite krijgt dan kun je je eenzaam gaan voelen. Vooral als je oud en niet meer goed uit de voeten kunt. En de mensen die niet van dieren houden die wel het ergste. Mijn eenzaamheid is heel beperkt. Ik krijg gelukkig genoeg volk over de vloer. En is het dat niet dan zijn het mijn gevederde vrienden. Mijn ouwe doffer "860" van 16 jaar die is mijn trouwste makker. Nu het zomer is en deur van de keuken open staat komt hij me morgens goede morgen zeggen. En ook om te bietsen. Want hij is gek op pinda's en rijst en dan weet hij dat ik hem dan wat te snoepen geef. En als hij dan aan het pikken is maak ik een praatje met hem. Hij zegt natuurlijk niks terug maar aan zijn manier van doen laat hij me verstaan dat hij me begrijpt. Onlangs was mijn buurvrouw bij me en die vroeg me of ik bezoek had gehad. Van over de schutting had ze me horen praten. Toen ik haar vertelde dat ik met mijn ouwe "860" aan het kletsen was geweest toen wekte dit haar nieuwsgierigheid. Wie is dat, vroeg ze met een verbaasde blik in haar ogen. Ik vertelde haar dat dit mijn lievelingsduif was en dat deze me bijna alle dagen kwam bezoeken. Dat vond ze gek, en misschien heeft ze gedacht dat ik een boutje los had zitten. Ik neem het haar niet kwalijk omdat ze geen weet heeft hoe groot de passie van een duivenliefhebber kan zijn. Het is hartverwarmend hoe ik een speciale band heb met mijn oude duif "860". Hij bezorgt me dagelijks een grote bron van gezelschap en vreugde. En nog trotser als liefhebbers me opbellen en me vertellen hoe goed ze vliegen met duiven waar hij de vader ofwel de grootvader van is. De doffer en zijn duivin en ik vormen een trio. En we hebben een soort routine ontwikkeld. Het is natuurlijk ook begrijpelijk dat mijn buurvrouw nieuwsgierig werd toen ze me hoorde praten en ik haar vertelde dat ik met een duif aan het kletsen was. Of ze het begrijpt dat ik zo'n sterke band met mijn 'ouwe 860' heb dat weet ik niet, maar ze weet nu wel dat mijn doffer een belangrijke rol in mijn leven speelt. Deze momenten van interactie, hoe klein ze ook lijken, maken een groot verschil in mijn gevoel van verbondenheid en welzijn. Mensen die niet van dieren houden of er geen ervaring mee hebben, missen soms dit begrip. Met dit op papier te zetten en het te kunnen delen met anderen dat raakt misschien iemand en die daardoor geïnspireerd wordt in de duivensport. Duiven zijn vaak de trouwste metgezellen die je kunt hebben.

**(Pie)**

