



Te midden van zijn broer Herman en vriend W.Schoffelen.

In Memoriam Ton Cox te Buchten

***1947 - + 2023**

Soms dan heb je dagen dat je iets te horen krijgt waardoor je zeer verschrikt wordt.

Zo vernam ik vandaag dat de duivenliefhebber Ton Cox te Buchten, van het bekende duo Gebroeders Cox uit Buchten was overleden. Ik werd door stomheid geslagen toen me dit werd verteld. Dat is toch niet waar zeker, zei ik verschrikt. Met mij zullen ontelbare duivenliefhebbers diep geschokt geraakt zijn geworden toen ze dat trieste bericht te horen kregen. Met de talrijke successen die Ton met zijn twee broers wist te behalen verwierf hij zich een status van “vedette”. Wel ieder seizoen kon ik hun diverse keren vernoemen in de wedvlucht verslagen als ze weer een formidabele uitslag hadden gemaakt. Bij het elitespel van de Wefo, tegen 'n sterke concurrentie, wisten ze vele keren met het goud er van tussen te gaan. Bijvoorbeeld op een Chimay in 2019, op Sens in 2021, op Rethel in 2022. Niet alleen in de duivensport was Ton een ster maar ook als mens. Hij was een voorbeeld in bescheidenheid en in behulpzaamheid.

Velen zullen zijn kameraadschap gaan missen . Het is allemaal zo snel gegaan.

Met pijn in de buik ging hij naar de dokter. Met gevolg dat hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Daar werd geconstateerd dat hij een kwaadaardig gezwel aan zijn maag had. Met chemo kuren werd dit bestreden en waarvan gedacht werd dat het wel weer goed zou komen. Maar helaas, het heeft niet zo mogen zijn. Zijn ziekte is vrij kort geweest en die was zo hevig en pijnlijk dat zijn sterk gestel snel ondermijnd werd en hem uiteindelijk velde. Met zijn heengaan is een grote leegte gevallen in het duivenpeloton. De fijne en goeie kerel is niet meer in ons midden maar blijft wel in onze gedachten voortleven.

Dat hij in vrede moge rusten.

We wensen zijn vrouw en kinderen en alle andere familieleden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.



Pie

