



Praatjes vullen geen gaatjes !

Het nieuwe duivenseizoen gaat weldra beginnen. Toch hebben veel duivenliefhebbers nu al de nodige verliezen geleden. Roofvogels maken flink huis onder de duivenpopulatie, en menige liefhebber klaagt steen en been over de verliezen. Maar hoe groot het verdriet ook is, duiven zijn er altijd in overvloed – en te koop in alle prijsklassen, van spotgoedkoop tot peperduur. Komende zondag reist een aantal liefhebbers uit mijn club af naar de bekende duivenmarkt in het Belgische Lier. Daar hopen ze jonge duiven op de kop te tikken, niet alleen voor de lol, maar ook met de stille hoop dat ze voor een paar tientjes een toekomstige kampioen in handen hebben. De kans daarop is klein, maar niet onmogelijk. Echte topduiven zijn zeldzaam. Zelfs wanneer een duif afkomstig is uit een bewezen sterke bloedlijn, is dat nog geen garantie voor succes. Het kweken en selecteren van kampioenen blijft een combinatie van geluk en vakmanschap. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Mocht zondag een liefhebber in Lier daadwerkelijk een duif op de kop tikken met het potentieel om een echte kampioen te worden, dan zal hij daar zelf ook flink aan moeten bijdragen. Een goede duif alleen is niet genoeg; de juiste verzorging, training en begeleiding maken het verschil tussen een gewone vlieger en een ware kampioen. Want zoals in elke sport geldt: talent is slechts het begin, maar toewijding en doorzettingsvermogen maken het verschil! Als men bij de grote kampioenen wil komen dan behoren daar, behoudens goede duiven, ook nog andere belangrijke dingen bij. Zoals de melker, de ligging van het hok en vaak de windrichting. De melker zorgt voor een goede huisvesting en zorgt dat de duiven gezond blijven. En als je dan met je duivenhok een goede ligging hebt en ook nog een goede wind dan kan je niet meer stuk. En ieder seizoen komt het voor dat de liefhebbers met een goede ligging vroege duiven thuis krijgen. In het snuitje van de uitslag staan. Dat is vaste prik! Zelfs in een betrekkelijk klein samenspel heeft de ligging en de wind veel invloed. Het is bekend dat liefhebbers zijn verhuisd vanwege de ligging van hun hok. Wat ik hier schrijf, over het hoe en wat, dat is helemaal geen nieuws. Maar wat wel is, dat is het feit dat het lekker lullen is als de duiven goed vliegen. Liefst winnen! Dan is het goed praatjes maken. En zijn er nog wel duiven met geen goeie afkomst? Hokken met slechte duiven kan haast niet meer. Zondag in Lier op de markt zijn er massa's te koop. Van het soort; Janssen- v/d Wegen-Tournier-van Wanroy-Koopmans, enz,enz,enz. Allemaal bewezen soorten van evenzoveel kampioenen. Maar ook die duiven moeten goed verzorgd en gezond gehouden worden. En als u daarmee goed vliegt en wint, dan gaat u over de tong. Zeg, wat heeft die goede duiven!!!!

(Pie)