



Als de zon roept... maar de duiven nog moeten wachten !

De klok gaat vannacht weer een uur vooruit, de zomertijd is begonnen. Het licht blijft langer hangen in de avond en dat geeft een mens nieuwe energie. Overal zie je het leven weer opbloeien. De eerste warme zonnestrallen zorgen voor blije gezichten, en voorzichtig mogen de bikini's en bermuda's weer uit de mottenballen gehaald worden. Het is de tijd van samen buiten zijn. Barbecues worden weer aangestoken, er wordt gewandeld en gefietst, hier en daar wordt al gezwommen en menigeen geniet van een plekje in de zon. Alles ademt het begin van een nieuw seizoen vol leven en beweging.

Ook bij ons duivenliefhebbers begon het weer te kriebelen. De hokken zijn in orde gebracht, de duiven zitten vol energie en de verwachtingen waren hooggespannen. Binnen onze vereniging en onder vrienden werd al volop gesproken over de eerste wedvluchten. De dag van 29 maart stond met rood omcirkeld in de agenda: de dag waarop we eindelijk weer mochten beginnen.

Maar het liep anders.

De vogelgriep gooit momenteel roet in het eten. Van hogerhand is bepaald dat postduiven voorlopig nog niet bijeen gebracht mogen worden. Een beslissing die we begrijpen, want gezondheid en veiligheid staan voorop. Maar het neemt niet weg dat het als een zware domper voelt voor iedereen die met hart en ziel met de duivensport bezig is. Juist nu, nu alles klaarstaat en het seizoen binnen handbereik leek, moeten we geduld hebben. En dat valt niet mee. Want voor ons is het niet zomaar een hobby – het is passie, beleving en verbondenheid. Het zijn de gesprekken aan het hok, het wachten op de eerste aankomsten, het samen beleven van mooie momenten. De teleurstelling is dan ook voelbaar onder de liefhebbers. Maar tegelijk is er ook hoop. Hoop dat dit verbod niet lang zal duren. Dat er snel groen licht komt, zodat we alsnog kunnen starten met waar we zo naar hebben uitgekeken.

Tot die tijd blijven we zorgen voor onze duiven, houden we de moed erin en kijken we vooruit. Want één ding is zeker: zodra het mag, staan we klaar. Met volle overgave, zoals altijd.

(Pie)

