



### **Van alles wat!**

Mijn duivenvriend die me normaliter op vrijdag komt bezoeken die belde en deelde me mede dat hij ziek. Ik heb behoorlijk de griep, was zijn klacht. Dat hij me daarom niet bezocht vind ik verstandig. Want door hem besmet worden met de griep dat kan ik missen als kiespijn. Daar ik de griepsprit niet heb gehad ben ik al gauw vatbaar voor dit soort ziekte. Mijn bezoekers kunnen me van alles meebrengen maar geen bacillen die me ziek kunnen maken. Ik heb al genoeg ongemak vind ik. En om de tijd nuttig te maken die ik nu wegens zijn afzeggen ter beschikking heb ben ik dit aan het schrijven. Dat is een mooie bezigheid op deze klamme meidag. Het is niet zo dat de regen met bakken uit de lucht valt maar aangenaam is het buiten ook niet. Ik zit aan mijn laptop met een trui aan en met de thermostaat op 20 graden en dat zegt genoeg. "Het is wat het is" en dat zeg ik met een glimlach. We zullen het er mee moeten doen en op mijn oude dag een mooie wandeling maken zit er voor mij niet meer in. Op is op, en gedaan is gedaan! Nu moet ik iedere dag mijn best doen om de dag op mijn dooie gemakje om te krijgen. Gisteren heb ik de "witte reuzen" weer in huis gehad. Mijn hut is door de twee poetsvrouwen weer onder handen genomen zodat weer alles blits en blank in mijn tent is. Met daarbij hebben ze ook nog de vuile was gewassen en boodschappen gedaan. Ik ben maar wat blij dat ik die hulp heb want anders zou ik niet weten hoe het zou moeten. In de krant heb ik moeten lezen hoe moeilijk het is om een onderkomen in een verzorgingstehuis te krijgen en dat heeft me aan 't denken gezet. Het is misschien daarom dat in Landgraaf de zoon zijn vader in de diepvries deed. Geen plaats in het bejaardenhuis, dan maar de diepvries in. Moet het nog gekker worden? Je kunt er wel om lachen maar de ernst van dit geval is diep treurig. Wat er vandaag de dag aan de hand is dat is met geen pen te beschrijven. Zo las ik vandaag in de krant, en zag ik beelden op TV, dat een man die zijn hond uit liet door een paar jongeren in mekaar werd geslagen. Zo maar omdat ze daar een kick van kregen. Ons land wordt momenteel geteisterd door vele geweld. Steek en schietpartijen en slaan is een dagelijks gebeuren. En dan ook nog veelal door jongeren. Tieners van 14, 15 en 16 jaar worden gearresteerd. Het moet je kind maar wezen. Je vraagt je toch af of hun ouders in de opvoeding daar ook niet mede schuldig aan zijn? En het is natuurlijk ook dat veel van de criminaliteit door buitenlanders worden gepleegd. Als je met armoede in een land bent geboren waar je alle dagen moet vechten om te overleven en waar moord en doodslag schering en inslag is, dan vinden die dat normaal. Maar we zitten er wel

mee. Maar nu iets anders. Volgende maand, op 18 juni, wordt er in mijn buurt “de Leent” weer de jaarlijkse **rommelmarkt** gehouden. Mijn kleindochter neemt daar misschien ook deel aan. Mits dat ze nog spullen overhoud van de rommelmarkt in Rekem op Hemelvaartsdag. Om wat overvloedige spullen kwijt te raken heb ik haar bevoorrad met allerlei dingen die ik nog had liggen. Zoals een fotocamera, ’n stuk of 5 buiten model zijnde mobiele telefoons, een elektrisch typemachine, diverse bureau artikelen en nog wat andere tierlantijntjes. Het is in elk geval een heel boeltje geweest die ik al zo lang had moeten opruimen. Maar je weet hoe het gaat. Als je dingen niet meer gebruikt vind je het zonde om weg te gooien en gaat het naar de zolder. Het kan nog eens van pas komen denk je dan maar en dat is je zelf iets wijs maken. Het blijven schatten op zolder die uiteindelijk op de rommelmarkt terecht komen en voor een habbekrats worden verkocht. Ik hoop dat ze er nog wat geldelijk voordeel aan zal hebben en het haar tevreden mag stemmen. Daar is het uiteindelijk om te doen. Met mijn zuinigheid met vlijt heb ik geen huizen als kastelen gebouwd maar met wat ik had weggelegd daar zal nu iemand plezier aan gaan beleven. Mijn bewaarzucht is dus toch nog voor iets nuttig geweest. Ook al is het maar voor een rommelmarkt. Inmiddels is de zon beginnen te schijnen en dat maakt de dag wat vrolijker. Daar de zon **vitamine D** geeft, waar ik gebrek aan heb, ga ik buiten zitten om die op te doen. Dat ik dat met een dutje doe is heel natuurlijk. Dat is iets wat er bij hoort.

Pie.