



WEFO – LIMBURG

Sfeervolle kampioenen dag 2022

De Wefo is meestal één van de eersten in Limburg die zijn kampioenen en eerste prijswinnaars huldigt. Het “Maaslandcentrum” te Elsloo vormde op zaterdag 29 oktober het decor van de huldigen en de prijsuitreikingen. Een prima locatie om je kampioenen te huldigen en die meer dan voldoende ruimte gaf om de ongeveer 150 aanwezigen een fijne middag te bezorgen. Het mag dan ook gezegd worden dat de voorzitter **Huub Nijsten** met zijn bestuur met volle tevredenheid kan terugkijken op deze weer zeer geslaagde kampioenendag. Op de mooie zonnige herfstdag waren dan ook genoeg liefhebbers naar Elsloo gekomen om dit mee te maken. Niet alleen voor de huldigen maar ook deels als waardering voor het actieve WEFO bestuur die hun weer het hele seizoen een mooi spel heeft geboden en ook voor de geweldige fijne sfeer die de kampioenen dag van de Wefo altijd kenmerkt. Bij het binnenkomen van de zaal kon je de sfeer al direct proeven, want de versiering van de zaal en de uitgestalde ereprijzen op de Bühne zorgden daarvoor. Tegen zowat 14.30 uur, opende de voorzitter Huub Nijsten het feest. Dat deed hij met iedereen hartelijk welkom te heten en de hoop uit te spreken dat zich iedereen mocht vermaken. Vervolgens maakte hij ook gebruik om de diverse sponsors en genodigden hartelijk te bedanken voor het schenken van de extra prijzen en vooral ook de liefhebbers die een schenking deden voor de zeer geslaagde bonnenverkoop. Hij gaf te verstaan dat zonder de steun van deze mensen het haast niet mogelijk is om een kampioenen dag te organiseren. Ook gaf hij de verslaggever van de Wefo, met name **Pie Schepers**, een schouderklopje voor de wijze waarop deze in het afgelopen seizoen zijn verslag weer deed en hoe hij de winnaars van de wedvluchten iedere keer weer een podium bezorgde. Iedereen in de zaal was het daar roerend mee eens en dat maakten ze duidelijk door massaal te klappen. Met deze inleidende woorden ging hij over tot de orde van de dag door de microfoon over te geven aan de heer Lei Martens die de kampioenen zou presenteren en ze tevens deed huldigen. Die deed dat met veel enthousiasme en zwier zodat iedere kampioen en andere prijswinnaars veel lof kreeg voor zijn behaalde prestatie. Dat de betreffenden dan door de mensen in de zaal veel applaus kregen dat laat zich wel raden. Afwisselend met 'n kleine pauze er tussen door werden

de kampioenen aldus op passende wijze voor het voetlicht gehaald en in het zonnetje gezet. Het grootste spektakel was weer de huldiging van de Marathon kampioen van Limburg en van de Wefo-Cup winnaar. Maar die huldiging gebeurde pas nadat zich iedereen te goed had gedaan aan de vele hartelijkheid die het koud buffet had te bieden. Gezien de variatie op de vele schotels moet de traiteur Jan Meijers uit Elsloo geweten hebben wat de maag van de duivenliefhebber het liefst verteert. Het ging er in als lekkere koek! Enfin, nadat de buikjes waren gevuld werd verder gegaan met de huldigingen. In al hun bescheidenheid zag men de toppers de bühne betreden. Dat was **Dennis Veugelers** (1) uit Nieuwstadt, **H.Kusters** (2) uit Spaubeek en **H.Hermans** (3) uit Born voor de *Wefo-Cup* en voor de *Marathon van Limburg* was dat **Mevr. Hendriks** (1) uit Schinveld met **A. van Lumich** (2) uit Maria-Hoop en de **Comb. Corstjens-Dijkstra** (3) uit Thorn. Het sjerp met de kleuren rood-wit-blauw en de daarbij behorende trofee stond op hun te wachten. Met de opsomming van de geleverde prestatie die de melker moet behalen voor deze titels deed de presentator Lei Martens uit de doeken wat daar voor nodig is geweest. Hij liet horen dat het een wedstrijd is geweest die op het scherp van de snede door de genoemde werd bevochten en dat ze de titels niet zo maar in de schoot kregen geworpen. Kortom, een prestatie die enkel en alleen maar de besten van de besten behalen. Toen hij bij het ceremonieel de genoemde kampioenen met het sierlijke lint drapeerde werd dat door de zaal met een staande ovatie toegejuicht. De ogen van de desbetreffende kampioenen schitterden van trots toen ze die toejuichingen over zich heen kregen. Het was groots en heel bijzonder. En daarmee kwam ook een einde aan het huldigen van de kampioenen en de wedvlucht-winnaars. Maar velen wisten niet, ook niet de voorzitter **Huub Nijsten**, dat er nog een huldiging stond te gebeuren. Het was dan ook een verrassing toen de Voorzitter van de Afdeling Limburg, met name de **Heer Harrie Roks**, de bühne opstapte en de microfoon kreeg aangereikt. Iedereen spitte z'n oren. Zou hij iets belangrijks te melden hebben aangaande de duivensport vroeg zich toen iedereen af ? De nieuwsgierigheid van de aanwezigen was groot. Zo begon de Heer Roks zijn toespraak met de mededeling dat hij iets te doen had wat hij niet alleen af kon en dat hij daarbij de hulp van de Wefo-Voorzitter nodig had. Plichtsgetrouw en helemaal niet verwachtend dat het om hem zou gaan, begaf zich Huub Nijsten naar het podium om hem bij te staan. Wat was het geval? De afdelingsvoorzitter had van het NPO een opdracht gekregen om iemand onder de aanwezigen de **Bronzen NPO speld** op te steken voor zijn bijzondere prestaties. Dat is nog al wat! Zo ging hij verder met te vertellen dat de persoon in kwestie in de duivensport, op de grote fond-vluchten, wel alles had gewonnen wat er te winnen was. Zowel in de Provinciale als in de Nationale en Internationale concoursen. Wie zou dat zijn? De nieuwsgierigheid van de mensen in de zaal was hunkerend. Naast hem stond de niets vermoedende Huub Nijsten. Maar toen de Heer Roks zich naar hem toedraaide en verder ging met te vertellen dat die bewuste duivenliefhebber ook al 50 jaar lang de duivensport als bestuurder in diverse functies dient, toen kreeg Huub pas in de gaten dat dit allemaal op hem van toepassing was. Verbaasd en beduusd hoorde hij de opsomming van de heer Roks aan in welke bestuurlijke functies hij al vele-vele jaren de duivensport dient. Omdat het zo'n diversiteit betrof moest de heer Roks het van een lijst aflezen welke functies dat zoal waren en die hij met de grootste plichtsbetrachting er een uitvoering aan geeft. Bij het opsteken van de insigne werd gezegd: "*Deze onderscheiding heb je méér dan verdient*" en dat kreeg zijn bezegeling met een daverend applaus van uit de zaal. De verrassende hulde en de decoratie die zorgden er voor dat Huub door emoties werd overmand en moeite had om het droog te houden. Deze huldiging was een fijne bijkomstigheid in het feest van de Wefo. Hierna was er nog een tombola voor mooie prijzen en daarmee kwam er een einde aan een uitermate gezellige kampioenen-dag van Wefo-Limburg. Tegen zowat 19.00 uur sloot de voorzitter Huub Nijsten het feest met allen te

bedanken voor hun komst en wenste hun een goede reis naar huis. Heel voldaan mag hij met zijn Secretaris Fr.Wautlé en de bestuursleden terug kijken op een welgeslaagde en zeer gezellige kampioenen-dag.

Pie.

