



Zondagmorgen !

Zondagmorgen. Hoewel de dagen tot nu toe nog steeds zacht zijn en velen van de gekleurde bladerenpracht genieten, zal het niet lang meer duren voordat de gure kant van de herfst zijn intrede doet. Nu al moet om vijf uur avonds het licht aan. Meestal hang ik dan in het donker slaperig voor de kijkbuis. Met een dikke tui en warme sokken aan m'n voeten. Het gas is immers duur tegenwoordig. Het is normaal dat ik op zondagmorgen de radio aan heb en luister naar het verzoekprogramma. Naar de liedjes die zijn aangevraagd voor jarigen en anderen die iets te vieren hebben. Maar deze morgen zette ik voor de variatie de TV aan. Niet omdat ik een speciaal programma wilde zien maar gewoon naar willekeur. En toen het scherm oplichtte zag ik dat er een Heilige Mis aan de gang was in een hele grote kerk. Veel banken waren leeg en verspreid zaten hier en daar wat mensen, waarvan de meesten hun jeugd al lang achter zich gelaten hadden. De priester op het altaar met zijn preek kreeg van zijn toehoorders de volle aandacht. In zijn preek had het de priester over de verlangens bij de mensen. Dat de mensen van tegenwoordig hebberig zijn. Ze willen gelijk hebben, ze willen de beste zijn, ze willen zich verrijken en nog meer van die hartstochten die ze na streven. Wat levert dat op? Niets. Mensen worden jaloers en agressief, ze zoeken ruzie en verdedigen hun eigen belangen en verlangens met alle denkbare wapens. Zijn preek hield me in de ban en deed me denken aan de tijd dat ik alle zondagen naar de kerk ging. Ik was immers gedoopt, deed de communie, kreeg het vormsel en was bij het kerkkoor en mijn huwelijk werd er ook ingezegend. Wat heb ik daar van over gehouden? Slechts herinneringen. Ja, ik ga nog wel eens af en toe naar de kerk. Meestal als er iemand is gestorven. En daar blijf het bij. Als men me op de man af zou vragen of ik geloof in de hemel en het hiernamaals dan zou ik het antwoordt schuldig blijven. Ik heb mijn twijfels. In de gemeente waar ik woon zijn drie grote kerken waarvan er ene wordt gesloopt en de andere wordt verbouwd voor andere doeleinden. Dat verschijnsel doet zich overal voor. De mensen hebben hun geloof in God verloren door de gruwelen van het oorlogsgeweld en andere verschrikkingen in de wereld. En het houdt niet op! We leven in een snelle tijd en nu gebeurt in tien jaar tijd meer dan vroeger in eeuwen. De komst van de televisie en internet heeft er voor gezorgd dat de wereld in onze huiskamer komt. De oorlog in Oekraïne die gebeurt bij wijze van spreken hier bij ons om de hoek. Dat zorgt toch wel voor onrust bij de mensen. Enfin, toen de priester was uit gepreekt en de kerkdienst was afgelopen vroeg ik me af welke wensen en verlangen ik zelf wel had. Meerdere zelfs. Dat ik het volgende seizoen weer vroege duiven op de plank wil krijgen is daar één van. Welke duivenmelker heeft die verlangens niet?

Pie.