



### **Krasse knar!**

De ironische naam van “krasse knar” heb ik aan mijn doffer **08/1914860** gegeven. Hoewel hij in zijn 15<sup>e</sup> levensjaar is, is deze senior nog goed vitaal. Als ik me s ’morgens met blik en veger naar het duivenhok begeef dan zit hij op me te wachten. Hij is mijn lievelingsduif en niet omdat hij nu oud is, nee, dat is hij altijd al geweest. Vijf seizoenen achter mekaar heb ik mijn plezier aan hem gehad tijdens de wedvluchten. Hij vloog er de stukken van af. In die vijf seizoenen ging hij 59 keer mee op reis en daarvan won hij 43 prijzen. Zelden in de staart maar meestal voor in de kop. Dat is een rendement van 72,8 %. Dat had natuurlijk ook een gevolg in kampioenschappen. Er staan verschillende bekertjes op mijn keukenkast waarop zijn ringnummer prijkt als Vitesse kampioen, Midfond kampioen en Asduif kampioen. Vijf seizoenen achter mekaar bracht hij me als vlieger heel veel plezier. En toen mocht hij als kweker op het kweekhokje zijn kunsten vertonen. En ook op dat gebied is hij een kampioen geweest. Want de vele nazaten die hij gaf waren stuk voor stuk goede duiven. In het afgelopen seizoen werd ik enkele keren opgebeld door liefhebbers die met jongen uit mijn “860”, of uit een van zijn zonen, als eerste werden afgevlagd. Ook daarom is me de ‘krasse knar’ zo dierbaar. In 2022 was het echter over en uit. Zijn broedsels bleven leeg. Maar zijn macht en charme bleef hij behouden. Hij is nog steeds de baas op het hok en een **Don Juan** ook nog. Hij weet precies wat hem te doen staat. Met twee van zijn zonen leeft hij op het kweekhok en als het tijd van koppelen is dan krijgen die vrije keus. Al mijn duivinnen verhuizen dan voor ’n poosje naar dat hok en mogen ze kiezen. En het is de “krasse knar” die na korte tijd als eerste, en met de mooiste duivin, in de nestschotel ligt te ronken. Hij is een aparte! En ook een van de beste duivendokters. In zijn leven heeft hij wegens ziekte nog nooit een dierenarts gezien. Begin van het seizoen een kuurtje tegen het geel en klaar is kees. Hij is altijd tiptop! Ook de jonge die hij zelf groot bracht weten niet wat ziek zijn is. En ik schreef het al, die weten bovendien wat prijsvliegen is en het kost weinig of geen moeite om ze op tijd in conditie te hebben. Nu hij zo oud is, heeft hij net als veel oude mensen, toch zijn beperkingen. Door zijn hele dikke neusdoppen en oogranden kan hij niet meer recht vooruit kijken. Hij heeft geen zicht meer op het voer. Daarom komt hij

in de voerbak te kort. Voordat hij een maiskorrel of duivenboon in zijn bek krijgt heeft hij er minsten vijf keer naast gepikt. Het is daarom dat hij morgens op me zit te wachten. Hij weet dan dat ik enkele pinda's voor hem heb. Daar is hij tuk op! Zijn potje met eten in zijn broedhok vul ik dan rijkelijk met duivenvoer zodat hij op zijn gemakje kan mikken en pikken. Dat is ook duivensport! Samen met diverse duivinnen vormde de 'krasse knar' altijd een koppel dat voor mij het beste duivenboek werd dat ik tot nu toe heb gelezen. Hijzelf en zijn nakomelingen bezitten meer verstand van duiven dan ik. Achter 'n paar maanden wordt mijn kras 15 jaar en ik heb dan al 92 kruisjes op mijn naam. Als we de tijd van leven hebben worden we dan samen 107 jaar. Twee oudjes zo als wij, zo zijn er niet veel!

Pie.