



Dierenmishandeling

Elke maandagmorgen dat we als duivenliefhebbers bij mekaar komen dan valt er altijd wat te vertellen. En duivenmelkers onder mekaar die vallen niet gauw stil. Nu de duiven in rust zijn valt er over duiven niet veel te babbelen. Maar wel over het WK voetballen dat in Qatar begonnen is en over Max Verstappen die in Abu Dhabi al zijn 35^e overwinning behaalde sinds de tijd dat hij autocoureur is. De sportwereld heeft het over niets anders. Maar vanmorgen werd in ons kringetje toch over duiven gepraat. Een gesprek met een kwaadaardig karakter. Wat was daar de reden van? Het was de melker Jan Schmitz die een verhaal afstak waar je de haren van te berge rijzen. Vol afgrijzen. Onlangs stond bij hem zijn overbuurman aan de deur met de mededeling dat bij hem in de tuin een duif liep en of hij zo goed wilde zijn om zich daar over te ontfermen. De buurman zelf durfde de duif niet pakken. Toen Jan dan bij de buurman ter plaatse kwam zag hij de rood-vale duif hulpeloos op de grond zitten. De duif liet zich echter niet zo maar pakken en huppelde steeds voor hem uit. Op vliegen deed ze niet. Met een beetje hannesen kon de duif uiteindelijk naar de garage worden in gedreven waar ze gepakt werd. En wat bleek? Op de buitenste pen na, was de hele linkervleugel van de duif geknipt. (zie foto). Het is een 3-jarige doffer met de Belgische Nationaliteit. Voor Jan is het een klein kunstje geweest om te achterhalen op wiens naam de duif stond geregistreerd. In het telefoongesprek vernam Jan dat hij te maken had met een 88-jarige liefhebber uit een gemeente in de buurt van Brussel. Toen deze van Jan te horen kreeg hoe de vork in de steel zat was die zeer verrast en tegelijk verheugd. De betreffende doffer die op Barcelona van 2021 nog zijn prijs wist te winnen was op de vorige Barcelona van 2022 blijven steken. Bij welke onverlaat vond toen de doffer zijn Waterloo? Als het een duivenliefhebber is geweest die hem toen heeft gekortwiekt, dan is dat er ene die geen hart voor duiven heeft maar een dierenmishandelaar. Een zeer lage en diep gezonken daad. De betreffende doffer zit nu goed verzorgd bij Jan Schmitz thuis te wachten op een duivenkoerier die de doffer komt ophalen om hem weer naar de eigenaar in België te brengen. Als de doffer ons eens kon vertellen wat hij op zijn terugreis van Barcelona allemaal heeft meegemaakt dan zouden we nog méér respect voor onze gevleugelde vrienden krijgen.

Pie.