



**De fam. Jacobs te Neerbeek slaan toe!
Winnen *Goud* en *Zilver* en 48 prijzen van 50 duiven.**

Het duivenseizoen van 2024 is voor de meest liefhebbers gedaan maar nog niet voor allemaal. Op zondag 29 september waren nog 37 liefhebbers in actie bij de wedvlucht van Chimay die georganiseerd werd door de vereniging 'de Olijftak' te Beek en waarvoor in totaal 655 duiven werden ingeschreven. En de liefhebbers die deelnamen dat waren mannen die weten wat winnen is. En zelfs door liefhebbers die op de grote fond grote bekendheid hadden. Zoals de **drie jongens van Moeder Jacobs** te Neerbeek die in 2020 in één weekend de bloedstollende Nationale Narbonne wonnen en ook de verschrikkelijke Nationale Bergerac. Met dit staaltje van kunnen zette ze toen de hele duivenwereld op z'n kop. Met vette letters stond dit in de duivenkranten geschreven en prijkten hun naam groots op teletekst. Het was nog nooit vertoond! Wat nog maar zelden of nooit iemand klaar kreeg, dat fiksten de Jacobsen in Neerbeek wel. Voor de zoveelste keer alweer schreven ze geschiedenis in de duivensport. En nu op deze vlucht van Chimay kwamen ze deelnemen met 50 jonge duiven. En wat is daar bijzonder aan? Omdat je met duiven die geboren worden om fond te vliegen niks moet zoeken op een vitesse vlucht. Zo werd dat op zaterdag door 36 mededingers gedacht toen de duiven werden ingezet. Zelfs enigen onder deze hadden plezier in zich zelf toen ze hoorden dat de broers Jacobs 50 duiven lieten deelnemen. Daar zullen ze geen potten mee gaan breken was hun mening. Dat ze daarop terug moesten komen dat kwam op zondag uit de doeken. Het waren de Jacobsen die gewoonweg de hele rataplan op een hoopje vlogen. Van de 50 duiven haalden er 48 de uitslag wat begon met **1-2-6-7-8-9-10-11** enzovoorts. Toen de klokken waren gelicht en de uitslag uit de printer rolde was het muisjes stil in het lokaal. Menige deelnemer zette grote ogen op bij het zien wat de Jacobsen hadden uitgespookt en weer enige waren er zo over verwonderd dat hun de mond erbij open zakte. Ze moesten onder ogen zien dat de Fam. Jacobs absoluut de besten waren geweest op deze Chimay. Een wedvlucht die met mooi weer werd gevlogen. Om 9.50 uur werden de 655 duiven gelost met de zon in de blauwe lucht en met een kalme wind van uit het zuidwesten. Dat de duiven een snelheid van 80 kilometer per uur zouden

gaan maken daar was iedere deelnemer van overtuigd. En bij benadering kwam die geschatte snelheid ook uit. Zelfs ietsjes sneller. De kopduiven die deden zelfs bijna 84 km/u. en de laatste prijsduif (219) die om 12.18 uur werd geklokt, nog maar 61,5 km/u deed. Dit grote verschil wierp dan ook weer de vraag op hoe het kon dat de vlucht die om 11.33 uur begon en om 12.18 uur eindigde en dat die ook nu weer een vrij lange duur had en zelfs 12 van de 37 deelnemers geen succes hadden. Maar een antwoord op die vraag kon niet gegeven worden omdat niemand die kon geven. Ze wisten het gewoonweg niet. Maar ze wisten wel dat ze door de **Familie Jacobs** op deze Chimay op abnormale wijze werden verslagen. De winnaars die staken bij wijze van spreken met kop en schouders boven hun uit.

Een Overweldigende Dominantie: Met 48 van de 50 duiven in de prijzen, waarvan de eerste en tweede plaats (*Goud en Zilver*), hebben ze niet alleen de wedvlucht gewonnen, maar ook een indrukwekkende mate van beheersing en vakmanschap getoond. Zulke resultaten zijn een zeldzame prestatie die het resultaat zijn van intensieve voorbereiding, goede duiven, en een perfecte afstemming tussen melkers en duif.

Concurrerende Uitmuntendheid: Dat de concurrenten werden "afgetroefd" is geen kleine opmerking. Het is vaak moeilijk om zulke hoge resultaten te behalen, vooral in een wedstrijd met sterke deelnemers. De mate waarin de winnaars als "fondspelers" erin slaagde om bijna 100 procent te spelen toont aan dat ze op een hoog niveau opereren. Dat is reeds bekend en allang geen nieuws meer. Het winnen van de wedvlucht zoals deze Chimay, en dan nog op een zo indrukwekkende manier, verdient zeker lof en bewondering en is zelfs uitzonderlijk. Daar mag het petje voor af!

(Pie Schepers)