



### **Zo simpel is het!**

Het vliegseizoen van de duiven kwam einde september tot een einde. Het is vooral een seizoen geweest dat bol stond van veranderingen. Meestal door de grillen van moeder natuur werden diverse vluchten ingekort ofwel afgelast. Hoe gingen we daar mee om? Velen werden boos en klaagden en weer anderen die vervloekten de weergoden. Maar ja, we maakten het mee en hadden er niets over te zeggen. Maar helemaal slecht was het seizoen niet! Ook mooie vluchten werden gevlogen en kreeg het seizoen toch weer de nodige kleur. Genoeg liefhebbers die zette hun beste beentje weer voort en dikten zodoende hun toch al goed gevulde erelijst behoorlijk aan. En nu het zover is dat het seizoen gedaan is kan de balans worden opgemaakt en kunnen de duiven tot rust komen en hun rui ongestoord inzetten en laten gebeuren. En dan.....welke moeten er uit en welke mogen blijven. Nu ze in de rui zitten is ziften een zeer belangrijke rol. De liefhebber met niet veel duiven is daar gauwer klaar mee als de melker met veel duiven. Ik zelf ben niet met veel gepieker het hok op gegaan om er razzia te houden. Met een bestand van 20 jonge en 20 oude duiven had ik dat niet nodig en wist ik al in september welke 15 duiven er uit moesten. Dus het was voor mij geen enkel probleem om die er uit te selecteren. Natuurlijk waren het bij mij voornamelijk jonge duiven waar ik al van in het begin niet veel vertrouwen in had. Bij de oude vliegers >en duivinnen< had ik er ook enige zitten die op hun retour waren en plaats moesten maken voor jonge nieuwelingen. Natuurlijk heeft me de boekhouding daar ook bij geholpen. Zowel bij de oude vliegers als bij de jonge duiven heb ik de lat op 50% liggen. Die deze limiet niet halen, behoudens de duiven die om de een of andere reden niet gespeeld zijn geworden, die hebben het moeilijk om een vaste plek te krijgen. In het volgende seizoen zal dan de waarheid aan het licht komen of ik alleen maar “meevliegers” heb laten zitten. En stilletjes hopen dat er een crack tussen zit. Want die zijn zeldzaam. Als ik soms lees en hoor welke kwaliteit liefhebbers in hun kweekren hebben zitten dan krijg ik het te kwaad. Dan vraag ik me af of ik nog wel 'n prijs kan winnen. Wat is een goed kweekkoppel? Die zijn zeer zeldzaam. Het is een droom van iedere melker om zulke te hebben. In mijn hele duivenloopbaan heb ik die eens gehad. Nu ben ik al tevreden als ik uit die nazaten nog degelijke en bruikbare duiven kweek. Ik ben dus niet te snel overtuigd dat ik bij de selectie topduiven verwijder. Ik heb respect voor mijn bruikbare duiven die waarschijnlijk net wat slimmer en wilskrachtiger zijn dan de rest. En daar doe ik het naar tevredenheid mee. Zo simpel is het!

Pie.