



### Duivenmarkt 'Lier'.

Onlangs is bij mij in de club weer vergadert. Op de agenda stonden niet veel items die belangrijk waren en waar veelal werd nagegaan hoe het seizoen in onze club was verlopen. Maar ook werd een balletje opgegooid hoe het een of het ander in de organisatie verbeterd kon worden. Kort om, het punt "voorstellen". Bij de rondvraag kwam aan de orde of er ideeën waren om tijdens het winterseizoen iets voor de leden op poten te zetten die de stille tijd konden breken. Bij dat punt werd o.a. de suggestie gedaan of het niet eens leuk zou zijn om de bekende duivenmarkt in het *Belgische Lier* te bezoeken. Een dagje er tussen uit die anders is dan anders. Ik ben er zelf enige malen geweest waarvan ik zeggen mag dat ik daar heel mooie herinneringen aan overgehouden heb. Je kan er lachen gieren en brullen. De 'duivenmarkt' te Lier is als een kermis. Een evenement van de bovenste plank. Handelen, bieden en sjachelen is daar de orde van de dag. Als je (veel) geluk hebt kun je voor nog geen 25 euro een super duif kopen. Maar meestal koop je er een kat in de zak. De zondagen in februari waren toen in die tijd het drukste. Een mierenhoop van duivenliefhebbers liepen er rond. Ze kwamen uit vele landen want dat kon je zien aan de touringcars uit Engeland, Frankrijk en Duitsland die er geparkeerd stonden. Met duizenden liepen ze op het marktplein dat vol stond met duivenmanden. Daarachter de mannen die hun waar aanboden en er vóór wandelden de liefhebbers die op zoek waren naar een kampioentje. Het was fascinerend om de verkopers met hun openstaande mandjes met duiven gade te slaan. Sommigen die zeiden niks en weer anderen die hoorde je boven alle rumoer uit schreeuwen om hun duifjes aan te prijzen. Er werd ook met uitslagen en reportages gezwaaid. Meestal waren die oud en vergeeld. Allemaal hadden ze duiven waarmee ze alles kapot speelden en die van een gekend ras waren zoals van Janssen, Tournier en Van Wanroy en noem maar op. Sommigen hadden er ook stamkaarten bij. Voor een jonge duif van dat soort wordt over het algemeen, nu ook nog, veel geld betaald maar daar waren ze te koop voor pakweg 25 gulden. Als het waar is zijn er genoeg voorbeelden van liefhebbers die de sterren van de hemel spelen met duiven die afkomstig zijn van Lier. Maar dat wordt heimelijk verzwegen. Natuurlijk staan daar ook mannen duiven te verkopen die zelf niet met duiven spelen. Die proberen je een zogenaamde "rasduif" aan de broek te smeren maar die van de poelier komen. Dat is rommel en als je zo een duif koopt dan ben je genaaid, of anders gezegd opgelicht geworden. Maar ja, dat is handel ! Wat het ook is: de duivenmarkt in Lier bezoeken is een belevenis. Voor 'n paar euro's koop je daar nu misschien een 'superduif' of ene voor in de soep. Hier speelt geluk een grote rol en is het waard om het eens te proberen. Immers zonder geluk vaart niemand wel!  
Pie.

