



De Generale Kampioenen J.Ronken en W.Diricks.

Huldiging van de kampioenen van de Afdeling Limburg van 2024. Een geweldige happening.

Nadat de drom van liefhebbers, al dan niet met hun vrouw in de feestzaal van het ‘Maasland-Centrum te Elsloo hadden plaats genomen en de gezellige sfeer hadden geproefd kon de voorzitter **Harie Roks** de kampioenendag openen. De klok wees toen 14.00 uur aan en daar de feestelijke stemming bij de aanwezigen er al goed in zat was dat voor hem een passend moment. Hij heette allen hartelijk welkom en sprak de hoop uit dat zich iedereen kostelijk mocht amuseren. Hij vervolgde met te zeggen dat hij zich gelukkig prees dat hij, gezien het hinderlijke seizoen dat we hadden gehad, toch nog spannende vluchten en sterke winnaars hadden gehad. Hij hoefde niet in details te treden over hoe de winnaars en de kampioenen werden beloond omdat hij achter zich op de Bühne een veelheid van prachtige bekens, en andere mooie ereprijzen had staan. Iedere aanwezige had al voor dat het feest begon kunnen zien dat er aan de prijzenkast kosten nog moeite waren gespaard was geworden. De voorzitter was er dan ook maar wat trots op dat hij met zijn bestuur dit allemaal weer had kunnen realiseren. Daar hij niet tegen een lage zaal sprak, maar tegen vele sportvrienden met hun dames, kon hij met een gerust hart het startsein geven voor het begin van de kampioenenhuldiging. De ijver van de obers die aan en af liepen met drankjes hadden een ruim aandeel in de gezelligheid. Daarom is dan ook een compliment voor die mensen op zijn plaats. Het hoogtepunt van de avond was natuurlijk het huldigen van de kampioenen en de wedvlucht winnaars en de winnaars van de ereprijzen. Als voorzitter van de bond maakte hij zich dan ook zeer verdienstelijk. Om geen afbreuk te doen

aan de gezelligheid werd het huldigen van de kampioenen heel gepast kort gehouden maar toch verpakt met respectvolle woorden voor winnaars. Beurtelings werden de kampioenen en de eerste prijswinnaars naar boven geroepen om te worden gehuldigd. De fotograaf had het er druk mee en de vedettes op de eretribune poseerden met grote trots. En het applaus wat ze kregen dat deed ze nog meer glunderen. Zij waren het ten slotte waar het allemaal om ging. De liefhebbers die gehuldigd werden, ontvingen een prachtige trofee als erkenning voor hun prestaties. En toen de generale kampioenen werden verzocht om naar het erepodium te komen werd het een gekke boel. Staande kregen ze van de bezoekers een ovatie die oorverdovend was en waarbij als toegift het *Limburgs Volkslied* voor hun werd gezongen. Voor hun lucratieve kroon op een geweldig seizoen werden de Generale Kampioenen door iedereen persoonlijk gefeliciteerd. De receptie was groots en het was een gebeuren van saamhorigheid en trots tegelijk. Mooie momenten waren het en dat gaf veel charme aan de avond. Heel duidelijk kon men zien dat iedere aanwezige in zijn sas was. Naarmate de middag vorderde werd de stemming alsmaar beter. En toen aan tafel werd gegaan voor het koud-buffet en zich iedereen te goed deed aan het vele lekkers toen kon de dag al zeker niet meer stuk. Het is een ware happening geweest. Toen de klok al naar de late uren van de middag tikte ging men afscheidt van mekaar nemen. Maar voor dat iedereen zijn jas van de kapstok had genomen werd met bloemen rondgegaan. Alle dames in de zaal kregen van de organisatie een prachtig bloemstuk in de handen gedrukt. Een aardigheidje die het feest nog completer maakte. Met een voldaan en een goed gevoel kon iedereen naar huis gaan en zeker is het geweest dat ze veel lof hebben gehad over de organisatie als zodanig. En daar is de voorzitter, de Hr. Harie Roks, en het bestuur dan dankbaar voor. Ondanks het uitdagende weer die dit seizoen het organiseren van wedvluchten bemoeilijkte, verdient de voorzitter en zijn bestuur grote lof voor hun inzet en de wijze waarop ze het seizoen hebben geleid. Hun gedrevenheid en organisatie zorgden ervoor dat de wedvluchten soepel konden verlopen, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Bij het sluiten van de kampioenen-dag wenste de voorzitter iedereen wel thuis met de wens dat de liefhebbers in het nieuwe seizoen van 2025 veel succes mochten hebben en zich fair en sportief mochten bekampen. En zo bereikte de geweldige sfeervolle feestdag van de **Afdeling Limburg** zijn einde.! Het was weer geweldig!

(P.Schepers)



