



Wij hebben Pie Schepers.

Wij in Limburg hebben in Pie Schepers nog een ‘pennenridder’ van de oude en dus goede stempel, 92 jaar maar nog altijd prima bij de tijd en schrijft hij elke week voor enkele samenspelen zijn wedvluchtverslagen en steekt de winnaars een veer op hun hoed. Hartverwarmend in een vaak koude en vijandige wereld die we duivensport noemen. Zelden of nooit zal een van deze door Pie in de schijnwerpers geplaatste liefhebber zich naar de telefoon of computer reppen om Pie even te bedanken. De liefhebbers vergeten dat, als Pie het niet meer doet, zich niemand geroepen voelt om dit van hem over te nemen tenzij er zwaar voor betaald wordt. Ergo, geen hulde en eer voor de winnaars of op zulk een manier verwoord dat het beter zou zijn geweest om helemaal niet genoemd te worden.

Met Pie Schepers hebben we een Pareltje in huis die ik dan ook met plezier twee pagina’s op mijn eigen website ter beschikking heb gesteld om ook de Limburgse liefhebbers te presenteren in die hele grote wereld waar men met duiven speelt.

Daarom beste Limburgse Liefhebbers, pak toch eens die telefoon, schrijf eens een mailtje naar Pie Schepers om hem te bedanken voor alles wat hij doet, ik mag stellen dat nergens verhalen & artikelen zo worden aangekleed als die op mijn site. Bezoek duivenmarktplaats en lees vooral wat Pie Schepers met Humor en een Traan telkens weer uit zijn geheugen weet te peuteren om ons er een groot plezier mee te doen.

Als Pie dit leest zal hij boos op me zijn en zal ik van hem op mijn donder krijgen maar dat neem ik graag voor lief. Dus aan allen over wie Pie geschreven heeft wil ik zeggen hij heeft jullie in het zonnetje gezet doe dit ook eens bij Pie, neen geen bloemen of wat dan ook, gewoon even “Pie Dank je Wel” zeggen is als een hemelse beloning voor hem en daar ben ik van overtuigd. !!

Een van de lezers.

DOEN, ik reken op U allen.

